

Zondagsbrief

5^e jaargang, nummer 38

Zondag 18 februari 2024

Kleur van de zondag: paars



Mededelingen

Kerkdienst 18 februari

Op deze eerste zondag van de 40dagentijd lezen we in de kerk uit het evangelie van Mattheüs over Jezus in de woestijn.

Hij vast daar 40 dagen en wordt door de duivel op de proef gesteld.

Dit bijbelgedeelte roept allerlei vragen op:

- Vasten in de 40 dagentijd. Hoe doe ik dit nu, wat is mijn vastenactie?
- “De duivel die op de proef stelt”. Hoe kunnen wij dit verstaan?

Deze zondag start ook het project van de kindernevendienst “Met vallen en opstaan” Petrus, ‘de rots’, volgde Jezus op zijn weg, maar dit ging met vallen en opstaan.

In deze dienst volgen wij ook Esther Flier. Zij is sinds 7 januari als verpleegkundig vrijwilliger voor Mercy Ships op het hospitaalschip “Global Mercy”, voor de kust van Sierra Leone. In haar filmpje deelt zij met ons haar ervaringen.

Arend Flier en Gert van de Weerthof, hij is CEO Mercy Ships, zullen een presentatie houden over de missie en het werk van Mercy Ships en hun betrokkenheid daarbij.

Onze Vastenactie 2024 in ZuidWest is bestemd voor Mercy Ships.

Contact met Esther Flier

Als gemeente ZuidWest weten we ons verbonden met Esther, en haar vrijwilligerswerk voor Mercy Ships.

Je kunt Esther een persoonlijke groet sturen, of je betrokkenheid tonen. Haar emailadres op het schip is: esther.flier@mercyships.org

Het zou fijn zijn, als Esther, door onze berichten vanuit ZuidWest ervaart, dat we haar deze maanden steunen en met haar meeleven.

Ds. Coby de Haan

Bij de liturgische schikking.

Samen met de Kindernevendienst volgen we het paasproject

“Met vallen en opstaan”. Deze zondag is de eerste van een blok met zeven verhalen waarin we met Petrus op weg gaan naar Pasen.

We lezen Mattheüs 16: 13-23 ‘Jij bent Petrus, de rots’.

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar Cor en Anne Spaander, Staringlaan 2.

Vieren en bezinnen in de 40-dagen

Film & Gesprek

- Woensdag 21-2: Film 'Des Hommes et des Dieux'; Het Trefpunt.
- Woensdag 28-2: Naar aanleiding van de film 'Des Hommes et des Dieux', verder in gesprek over broeder Christian (Kerkenraadskamer, Dennenlaan).

Met Vallen & Opstaan: uitgedaagd door Petrus

In deze 40-dagen maken we ruimte om meditatief stil te staan, ons te laten raken en samen in gesprek te gaan. Hiervoor gebruiken we teksten en beelden over Petrus, de leerling van Jezus, die te maken krijgt met angst en geweld. Hoe gaat hij als volgeling van Jezus daarmee om? Ook dit is een actueel onderwerp voor ons nu.

- Woensdag 6-3: Petrus, je slaapt!
- Woensdag 13-3: Petrus, doe je zwaard weg
- Woensdag 20-3: Ik ken die man niet!

Van 19.30-21.00 uur, met uitzondering van 13-3 vanwege biddag is de aanvang om 20.30 uur.
Kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan, Petrakerk.
Aanmelden via drs.jdehaan@gmail.com.



Ds. Coby de Haan en ds. Loeki van der Laan

Kaarten maken

Wie komt ons helpen? Met een klein groepje maken we al een aantal jaren kaarten voor o.a. bij de bloemengroet op zondag. Dinsdagmorgen 20 februari a.s. van 9.30 – 11.30 uur gaan we weer nieuwe kaarten maken. Houdt u van gezelligheid en creatief bezig zijn dan bent u van harte welkom. Materiaal en begeleiding is aanwezig. Iedereen kan meedoen, ervaring is niet nodig. We zitten in de ontmoetingsruimte van de Petrakerk. Info: Carla Rovers, tel. 555076 of crovers@live.nl
Onze kaarten zijn ook te koop voor €1,- per stuk. In de ontmoetingsruimte staat onze kaartenstandaard en kunt u zelf contant betalen. De opbrengst hiervan gaat naar *Mercy Ships*.

Zondag 18 februari is de diaconale collecte bestemd voor...

kerk
in actie

Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-

patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstkampen organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.

Steun via het programma Diaconaat van Kerk in Actie het werk voor gevangenen en geef in de collecte. Of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat - gevangenzorg of doneer online. Hartelijk dank voor je gift.

Lees meer op kerkinactie.nl/gevangenen

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!



Samen Eten in het Trefpunt.



Elkaar ontmoeten, jong en oud, tijdens een gezellig diner. Deze maaltijd wordt verzorgd door vrijwillige koks. Hoofdgerecht, nagerecht en koffie, soms voorgerecht of soep. Wanneer je vegetarische eet kan je dat aangeven en daar wordt rekening mee gehouden.

Wanneer u graag mee wil eten, maar u hebt geen vervoer, dan kunt u dat melden wanneer u zich inschrijft.

Vrijdag 23 februari 2024 aanvang 18.00 uur.

Welkom vanaf 17.30 uur.

Opgeven kan (**bij voorkeur via mail**) tot en met dinsdag 20 februari 2024

Ingang aan de Dennenlaan

Kosten 5 euro p.p. Email adres zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl

Of bellen naar Tonny van Woerkom- Beumer 0318-521391

3 maart a.s. is het Groene Zondag in De Open Hof!

Zondag 3 maart is het 'Groene Zondag' in De Open Hof. De eredienst en verschillende aansluitende activiteiten staan in het teken van duurzaamheid en oog hebben voor de natuur. De dienst, waarin ds. Rob van de Wetering zal voorgaan, begint om 10.00 uur.

Na afloop van de dienst en het koffiedrinken worden de volgende activiteiten georganiseerd:

1. Een creatieve workshop over het viltten van bloemen.
2. Een 'veganistische hapjes' workshop
3. Inspiratiesessie 'Kleding & duurzaamheid'
4. Napraten over het thema van de dienst
5. Groene kinderactiviteit
6. Groene activiteit voor de 12plus en de 16plus

U kunt deelnemen aan één van de activiteiten 1 t/m4. Het zou fijn zijn als u zich daarvoor van te voren aanmeldt. Daarnaast zouden we graag willen weten, hoeveel kinderen en jongeren we kunnen verwachten voor de activiteiten 5 en 6. Na deze activiteiten wordt een gezamenlijke lunch georganiseerd, die zal bestaan uit soep, vegetarische en de klaargemaakt veganistische hapjes. De planning is tussen 13.00 uur en 13.30 uur af te ronden.

Opgeven voor deelname kan bij Peter van Krugten (06-26346439 of pjvankrugten@hetnet.nl)

Er is weer een nieuwe podcast online.

In deze 19^e aflevering is Arend aan het woord. Hij vertelt aan de hand van Mattheus 25 vers 45 over hoe hij zich de laatste jaren is gaan inzetten voor Mercy Ships een organisatie die ziekenhuisschepen inzet om zo bij te dragen aan genezing en hoop voor vergeten armen op verschillende plekken in de wereld. Omdat Mercy Ships ons goede doel is voor de veertigdagentijd is het mooi om hier bij de start van de veertigdagentijd van Arend hier meer over te horen. Je kunt de podcast vinden via de website van onze gemeente www.petrakerk.nl of via [spotify](https://open.spotify.com/).

Iedereen in beeld'

In de nieuwsbrief van deze week en ook achterin de kerk vindt u de vijfde editie van 'Iedereen in beeld'. Deze gaat deze keer over de bloemengroep.

De komende tijd willen wij als team 'Iedereen in beeld' verschillende teams, commissies en groepen die actief zijn in onze kerk bezoeken en aan de hand van een korte reportage verslag doen van wat deze onmisbare mensen allemaal op de achtergrond doen om onze kerk draaiende te houden. Op deze manier hopen we in beeld te brengen hoe we samen kerk zijn.

Open Kerk

Elke dinsdagmiddag, woensdagmiddag en donderdagavond is de Petrakerk open voor een moment van stilte, voor gebed, om een kaarsje te branden of voor een persoonlijk gesprek. Elke woensdag is er ook een pastor aanwezig. Dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00-15.30 uur.

Vanaf 15 februari is de kerk ook weer op donderdagavond van 19.00-20.00 uur. Bezoek ook de expositie 'de Kruisweg' van Renee Rosmolen.



Uitnodiging bijeenkomst Ring Doorn donderdag 7 maart in de Petrakerk

Na de coronaperikelen willen we in Ring Doorn van de PKN graag weer starten met ontmoetingen tussen onze kerkleden. Van meerdere kanten hoorden we dat mensen in verschillende gemeentes het belangrijk vinden om contact te houden over de gemeentegrenzen heen. U leest het goed: het is een contact van gemeenteleden, dus niet alleen van kerkenraden. Iedereen is welkom!

Op **donderdag 7 maart 2024** bent u van harte uitgenodigd om de eerstvolgende ontmoeting bij te wonen in de Petrakerk in Veenendaal. **Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.** (NB Dit is de juiste tijd. In Samen Eén is per abuis een andere tijd genoemd.)

Ds. Wim Vermeulen uit Utrecht (Jacobijkerk) verzorgt deze avond een lezing over het onderwerp: **Toekomstgericht en hoopvol gemeente zijn.** Er is ruimte voor onderling gesprek en persoonlijke ontmoeting. Een prachtige gelegenheid om elkaar te inspireren met ideeën en nieuwe invalshoeken!

Om te kunnen bekijken welke ruimte nodig is en voor de catering is het belangrijk dat u zich opgeeft voor dit gebeuren. Wilt u dit doen bij de stuurgroepleden:

Adri Guijt; e-mail: guijt.a@telfort.nl of Joke Stahlie: jokestahlie@planet.nl.

Graag voor 1 maart.

We zijn ook nog op zoek naar versterking van de stuurgroep van de Ring Doorn. Wil je meedenken over de organisatie van deze bijeenkomsten, geef je dan ook op bij Adri Guijt of Joke Stahlie. Zij zullen je informeren over het (lichte) werk dat hieraan verbonden is.

Wij hopen op een goede respons op beide oproepen.

Met vriendelijke groet, Adri Guijt; Veenendaal en Joke Stahlie; Leersum

Vastenactie 2024: Doen jullie mee?

In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Hij geeft ons hoop. En door er voor een ander te zijn, geven we de hoop van Pasen door. Van woensdag 14 februari tot zaterdag 30 maart komen wij als gemeente samen in actie voor het goede doel.

Dit jaar zetten we ons in voor het vastenproject '**Mercy Ships**'. Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemannend met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Elke dag, met elke operatie en elke patiënt, brengt Mercy Ships die droom in vervulling. We hebben verschillende acties opgetuigd ten bate van dit project; zie onderstaande tabel en kijk op www.petrakerk.nl/40_dagen_2024 om te bestellen of in te schrijven.

Graag extra aandacht voor het bestellen van de Paaskaarsen uiterlijk 19 februari. Wees er op tijd bij!

Daarnaast kan er ook een geldbedrag over worden gemaakt voor het vastenproject, via het bankrekeningnummer NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal onder vermelding van Vastenproject ZuidWest. Wij hopen op - en wensen jullie alvast - een inspirerende periode!

Diaconie Wijkgemeente ZuidWest

Kijkcijfers zondag 11 februari 2024

Direct: 115 Opname: 94

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal

Elke maand brengen we met een kleine reportage vrijwilligers van onze wijkgemeente in beeld. Deze keer:

De Bloemengroep

Op vele zondagen staat er een prachtige bloem-schikking in de kerk. Gemaakt door de Bloemengroep, om het gesproken woord te versterken. Bloemen, materialen, vormen en kleuren staan symbool voor een verhaal, een thema of een gevoel. Wies, Tanny, Lia, Sjimmië en Anneke van de Bloemengroep maken deze symbolische schikkingen met veel zorg en aandacht. Ze leggen graag uit hoe ze te werk gaan en wat er allemaal bij komt kijken. Dat is meer dan je zou denken. Naast alle symboliek vormt de schepping zelf en hoe we daar zorgvuldig mee omgaan, ook een belangrijke inspiratiebron.

Vrijdagochtend, het is nog vroeg als we elkaar treffen in de ontmoetingsruimte van de kerk. De Bloemengroep is compleet en dat gebeurt niet vaak, want de praktisch ingestelde leden komen maar twee keer per jaar samen voor overleg. "Als we de lijn hebben uitgezet, kunnen we gewoon aan de slag", verklaart Wies van Ravenswaaij, coördinator van de Bloemengroep. "De taken zijn dan verdeeld." De leden werken normaalgesproken in



tweetalen aan een symbolische schikking, maar op deze ochtend in januari schuiven de andere leden graag aan om over de Bloemengroep te vertellen.

Heelheid van de schepping

Symbolisch of liturgisch schikken, waarbij met kleur en vorm een bijbeltekst of thema wordt verbeeld, heeft een lange geschiedenis. "Van oudsher worden bloemen en groen gebruikt als plaatje bij het bijbelse verhaal", weet Lia van Berkel. Vanaf de

jaren tachtig van de vorige eeuw komt onder invloed van het Conciliair Proces de heelheid van de schepping, en daarmee thema's als milieu en duurzaamheid in de kerk, meer in de belangstelling. "Symbolisch schikken is begonnen op de Floriade in Zoetermeer, in 1992", vertelt Lia verder. Ze is al vanaf het begin betrokken en heeft sindsdien zelf ook cursussen en workshops gegeven.



"We zijn bevoorrecht met zo veel kennis in de groep", vindt Sjimmië Vernooij. "Ik heb zelf geen achtergrond in het bloemschikken, maar ik vind het heel leuk om mee te helpen en te leren." Er is inmiddels veel achtergrondinformatie verzameld, laat Wies zien aan de hand van een lijst met bloemen en bijbehorende symboliek. "Het gaat erom wat je zelf uit de tekst haalt", benadrukt Lia. Ze gaat erbij staan om het uit te leggen. "Neem het verhaal van de verloren zoon. Je kunt in de vorm van de schikking de vader verbeelden", zegt Lia, terwijl ze haar armen uitstrekt. Dan buigt ze haar hoofd: "Of de zoon die terugkomt."

Uitwerken van ideeën

De Bloemengroep maakt twee keer per jaar een plan voor de komende periode, voor de adventstijd en de veertigdagentijd. Wies overlegt daarvoor met de predikanten en de werkgroep Eredienst. "We sluiten aan bij de thema's van Bijbel Basics, die door de kinderevendienst wordt gebruikt", vertelt ze. "We gaan uit van de tekst, we bespreken het verhaal en kijken wat de rode draad is." Op basis daarvan gaat de Bloemengroep in tweetallen aan de slag met het uitwerken van de ideeën. Daar-

naast wordt er voor bijzondere diensten een symbolische schikking gemaakt, zoals bij het afscheid van kinderen van de Kindernevendienst, voor Eeuwigheidszondag of Vredeszondag. En wekelijks

altijd zoeken naar een balans. Je wilt met het stuk iets vertellen, maar je wilt óók dat het er mooi uitziet", zegt Lia. Anneke van de Bovenkamp vindt het prettig als de predikant even aandacht besteed aan



de schikking. "Het is fijn als de verbeelding aan anderen wordt overgebracht. Met de beamer kan de schikking mooi naar voren worden gehaald." Toch moet er ook ruimte blijven voor wat mensen zelf in een schikking zien, vult Wies aan: "Als mensen achteraf naar je toe komen om er iets over te zeggen, dan weet je dat het geslaagd is."

Aan de slag

Na de koffie gaat de Bloemengroep in de kerk aan de slag. Er komen spullen uit fietstassen en

maakt een lid van de Bloemengroep het boeket, de plant of bakje met bollen dat op zondag als bloemengroet wordt bezorgd bij iemand die een steuntje nodig heeft. "Voor Eeuwigheidszondag verzorgen we ook de aankleding en de kaarsen, dan zijn we samen een hele ochtend bezig", zegt Wies.

Eigen tuin

"We proberen alles zo duurzaam mogelijk te doen", vertelt Tanny van Luijk over de werkwijze. "Dus gaan we mee met de tijd van het jaar en gebruiken we vooral wat er op dat moment aan bloemen en groen in onze eigen omgeving beschikbaar is." Ook wordt gelet op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De bloemen en takken komen, als het even kan, uit de eigen tuin. Dat is niet alleen duurzaam, maar scheelt ook in de kosten. "We weten precies wat er in welke tuin staat", lacht Wies. "Je bent al snel veel geld kwijt wanneer je alles moet kopen. Als Bloemengroep zijn we afhankelijk van giften." Heel wat objecten, zoals zuilen en bakken, zijn gratis geleverd door bedrijven. Waar mogelijk worden materialen 'geritseld' en voor potten en vazen wordt de kringloop afgestruind. "Hergebruik is ook duurzaam", zegt Sjimmië.

Zoeken naar balans

Uiteindelijk is het de kunst om van de symbolische schikking een mooie eenheid te maken. "Het is

auto, een gieter en een bakje met benodigheden worden tevoorschijn gehaald. Vandaag maakt de Bloemengroep een symbolische bloemenschikking voor Anne Stelma, die tijdens de aankomende dienst afscheid neemt als kerkelijk werker. De verschillende tinten rood die in de schikking worden gebruikt, verwijzen naar de verschillende gaven van de geest, zo legt Wies uit. "De hemelse bamboe staat symbool voor het vruchtbare werk dat Anne heeft gedaan en de knoppen van de magnolia verbeelden de nieuwe toekomst die haar te wachten staat."



Wie kennis wil maken met symbolisch schikken, kan deelnemen aan de Bloemstuk Workshop die de Bloemengroep in de veertigdagentijd organiseert. Daarnaast zijn giften altijd welkom!

Alice van Schuppen

Wilt u meeschrijven in ons team en zo ook gemeenteleden in beeld brengen, of wilt u ons uitnodigen? Stuur dan een mail aan Marije annastegenga@gmail.com of spreek ons aan:

Alice van Schuppen, Ariëtte Bouwmeester-Wijnveen, Rick Tigelaar, Jaimy de Wit, Marije Stegenga